

Resebrev 10

Skrivet i S:t Peter Port på Guernsey 2008-05-30

Sista dygnet i Cherbourg blev mycket dramatiskt. På söndagskvällen smet en engelsk segelbåt ut när fiskarna hade öppnat blockaden för att släppa in några båtar. Utanför de inre pirarna kom en gummibåt med fiskare ifatt båten. Fiskarna slängde ut en boj med en lång flytlina fast i båten. Sedan åkte man runt segelbåten så att linan gick in i propellern och motorn stoppade. Därefter åkte fiskarna in. Segelbåten drev hjälplöst mot pirarna i den starka vinden. Marinans hamnkapten gick ut med sin båt och bärgade segelbåten. Besättningen var officerare från engelska flottan. Man krävde att polisen skulle dit. Efter mycket om och men kom de och tog en anmälan. Incidenten fick engelska utrikesministeriet att agera.

Måndag morgon fick vi telefonsamtal från ambassaden i Paris, som undrade hur vi hade det. Vi kände oss naturligtvis ännu mer hotade i och med att fiskarna sa att ännu mer militanta fiskare var på väg till Cherbourg. Ambassaden tog då initiativ till att agera ihop med de andra ambassaderna. Uppvaktningen i Paris ökade trycket på de franska myndigheterna att agera för oss då ca 70 båtar, som var gisslan. Vi är mycket positiva till hur ambassaden hanterade frågan! TACK!!!!

In i hamnen kom en liten (8 m?) långkölad svensk segelbåt. När besättningen, en ensam kvinna – tror vi, märkte att den var fångad vände hon och gick mot första vajern, som hon gled över. Den andra vajern sträckte fiskarna så att den var två meter över ytan. Hon var fast! Samtidigt kom en av fiskarnas gummibåtar ut och bordade båten samt knöt fast en lina i fören och bogserade båten in mot bryggorna. Kvinnan skrek på kanal 16: ” Mayday, mayday! I’m attacked! I’m attacked! Call the police...”. Marinbasens militärpolis kom snabbt och skyddade henne. Fiskarna blev dock inte arresterade! Efter en timme kom polisen. Vi fyratiden fick båten lämna hamnen.

Samtidigt talade hamnchefen om för oss att den svenska regeringen hade agerat kraftfullt i Paris. Spänningen ökade eftersom det var ett möte mellan oss med borgmästaren planerat till kl 1700.

Regnet öste ner! Plötsligt fick vi besked om att blockaden skulle lyftas bort mellan 1700 och 1900. Kan det vara sant, frågade vi oss? En stund efter 17 gick en stor norsk motorbåt ut och det gick bra! Alla gjorde allt för att komma ut omedelbart! Vi gick ut och kände oss befriade!

Efter att legat på svaj fram till 0300 gick vi sedan till S:t Peter Port på Guernsey. Seglingen var fin och vi kände oss lättade. Under tidig morgon passerade vi Cap de la Hague och gick igenom Alderney Race. Kommer man där vid fel tillfälle får man upp emot 7 knop mot sig. Vi hade räknat rätt för vi hade 4 knop med. Vid ankomsten till S:t Peter Port mötte en hamnkapten upp utanför och frågade vilken hamn vi ville ligga i. Vi ville in i den tidvattenberoende hamnen varför vi skulle få vänta vid en ponton utanför hamnen. När det var dags att gå in kom han och hämtade oss och anvisade plats. Vid varje tilläggning stod han på bryggan och tog emot tamparna. Vi kände oss mycket välkomna! Sedan var det dags för passpolis och tull. Det enda vi gjorde var att fylla i ett papper som lämnades till hamnkaptenen.

Efter en stunds vila gick vi dansande ut på gatorna i staden. Vi var fria! och trygga!



Lyckligt på Guernsey!



Lågvatten i hamnen. Tröskeln säkrar 2 m djup.

I en annan hamn i Cherbourg låg ett svenskt segelfartyg från Marina Läroverket i Stockholm. Man hade 30 elever ombord. De ligger fortfarande fast. Eleverna måste vara i Stockholm senast 11 juni.

I Cherbourg konstaterade vi att det autogiro, som vi har beställt till våra kontantkort inte fungerade. Efter kontakt med Telenor visade det sig att de hade inget uppdrag! Vi har gjort precis som de sagt åt oss och fyllt i alla papper i butiken. Det konstiga är att vi kontrollerade att allt var OK den 3maj när vi var hemma! Kontrollen gjordes i butiken i Norrköping. Butikens personal vet det och tycker väl det börjar bli pinsamt. Vårt förtroende för Telenor är nu helt slut!

På Guernsey fungerar inte våra telefoner. Orsaken är dålig täckning säger Telenor via mail. Alla andra har täckning! Roamingpartnern här är Wave. De säger att det är nåt trassel i avtalet med Telenor. Det är inte bara vi, som har trassel med Telenor.

När vi skriver detta så lyssnar vi på webbradion, närmare bestämt Östgötaradion. Vi har gratis väl fungerande internet här.

På lördag gå vi till Trebeurden i Frankrike. Vi kommer inte att nyttja hamnar, som nyttjas av fiskare. Aktionerna pågår fortfarande!

Med en önskan om en fin segling i sommar för Er alla!

Mona och Jan