

Resebrev 12
Skrivet 2008-07-02 i Portosin i Ria Muros

24 grader, solsken och sydlig vind 8 m/s. Det var väderrapporten för Stockholms skärgård för 2/7. Vi hörde den på web-radion på kvällen den 1/7. Vi hade då gått med motor från Caramarinas till Portosin. De sista timmarna hade vi regn och dålig sikt. Vinden hade ökat till sydlig ca 10 och det var kallt! Vi startade värmaren! Idag har vi ca 18 grader och växlande molnighet. Prognosen för idag är 8-11 m/s från SW; vridande mot W; dyning från W 3-4,5 m och vågor 1,5 m. Vi ligger still!

Efter Santander gick vi till Gijon med motor. Gijon är en fin och trevlig stad. Midsommarafton firades i Ribadeo. Vi hade det mycket varmt så Fejm kläddes i sommarskrud.

Midsommarlunchen med sill, potatis och OP avåts under biminitoppen. Mats, Anna-Gun och våra norska vänner Anita och Narve åt ihop med oss. Även deras 4 månaders pojke var med.



Fejm i sommarskrud

Galiciens vilda kust.

Viveiro var nästa anhalt. När vi försökte betala hamnavgiften, på fredagseftermiddagen visade det sig att hamnkaptenen var ledig till måndagmorgon. Alltså låg vi gratis!

Hamnavgifterna ligger på 20-40 €/dygn. Medelkostnaden ligger på ca 27 €. Alla hamnar har mycket hög standard. Vatten, el och dusch ingår. Vissa hamnar har trådlöst internet mot avgift. En del har det utan kostnad.

I Viveiro blev vi bjudna på en drink på en Amel 54. Vår båt blir bara mindre och mindre ju längre söderut vi kommer. Ca 50 fot är den vanligaste storleken bland långseglarna.

Efter Viveiro låg vi på svaj i en vik i Ria Cederia. Dagen därpå gick vi till La Coruna – långseglarnas knutpunkt. Här ligger man före eller efter Biscaya. Några båtar kom direkt från Azorerna, som ligger 1000 Nm bort. En dansk 9 meters båt var den som imponerade mest på oss. Besättningen var man och hustru. Seglingen tog en vecka och tidvis hade man ca 20 m/s. Man blir ödmjuk när man pratar med dem!

Prognoserna dag för dag varnade för stark vind vid Cap Finisterre. Det är inte tillrådligt att passera när det är 15 m/s. Vi väntade och väntade. Mats och Anna-Gun valde att lämna oss och ta sig till Lissabon för att flyga hem en vecka senare. La Coruna är en mycket trevlig stad att vara i. Precis som de andra spanska platserna vi varit på är det mycket rent. Vi ser mycket

mer flygande papper i Norrköping än här! Även om språkkunskaperna är dåliga så är alla mycket tålmodiga och hjälpsamma. I La Coruna såg vi finalen i EM i fotboll i Amel 54:an. Ett par från en irländsk Amel Super Maramu (endast 53 fot) var också inbjudna. Vi kom iväg från La Coruna den 30/6. Sammantaget lämnade ca 10 båtar för att gå söderut. Vi gick till Caramarinas, som är en mycket liten by med en liten marina. Det var mysigt att ligga där efter stadslivet i La Coruna. Vi trivs mycket bra i Spanien!

Cap Finisterre passerade vi igår i kyla, regn och hög sjö!

Vi har gått mycket för motor p.g.a. av svag vind, som oftast är bakifrån. Hitintills har vi antingen haft för mycket vind för att gå ut eller så har vi haft för lite vind för att kunna segla. Den grova sjön, som är här ihop med svag vind bakifrån är inte så kul.

Idag ligger vi kvar här i Portosin. Samhället är litet och mycket spanskt. Svartklädda äldre män sitter i skuggan och pratar med varandra. Här finns kött-, frukt- och speceriaffär.

I långseglarlivet träffar man många trevliga människor. Vi har nu seglat ihop med Anita och Narve från Stavanger sedan den 11 juni. Vi har skiljts åt och träffats några dagar senare. I mitten av juli vänder de hemåt igen för att vara hemma till den 1:a september.

Flera andra besättningar träffar vi med jämna mellanrum. Vi utbyter kunskaper och erfarenheter. Ibland tar vi ett glas öl eller vin ihop. Igår satt vi i den irländska Amel Super Maramun och umgicks över en flaska vin med Maggie och Trevor. De har slutat jobba och ska till Karibien. Ikväll ska vi gå ut och äta middag med Anita, Narve, Maggie och Trevor. Håkan - Grattis på födelsedagen! Vi utbyter adresser med många för att kanske ses senare. E-mail och SMS används flitigt. Vi pratar alla om trådlöst (gratis) internet.

Vi känner mer och mer att vi är lång hemifrån. Till Snedskär är det ca 2500 Nm! Till Gibraltar är det ca 550 Nm. Snart är vi i Medelhavet! Då har vi "bara" 1200 Nm kvar till Monastir.

Tack för Midsommarhälsningen!
Med önskan om en fin semestersegling!

Mona och Jan



Äldsta bevarade fyren i Europa? Byggd år 100 efter Kristus. La Coruna fyller 800 år i år.