

Resebrev 2.
Skrivet i Delfzijl 2007-06-13

Nu har vi kommit till Holland. Idag gick vi till Delfzijl. Mycket bra hamn!

I Grossenbrode hämtade vi sjökorten vi hade beställt hos Hansenautic i Hamburg. Våra vänner Michael och Petra var iväg efter polska och baltiska kusten. De kommer nog till Snedskär i augusti. Båten är en Dehler 36 och heter Boomerang. Ta väl hand om dem för vi blev mycket vänligt behandlade. Man hissade svenska flaggan 5 minuter efter tilläggning. Sedan skjutsades vi till Heilighafen av Gunter, vice ordf. i klubben, för att kunna handla.

I och med att vi gick in i Kielkanalen så lämnade vi vatten som vi förut har seglat på. Det pirrade lite...Slussarna i Kielkanalen ser gigantiska ut men är lättare att slussa i än Göta kanal. Enda problemet är de lågt flytande bryggorna man ska ner på. Allt gick bra för oss.

Vi hade planerat att gå ut via Eider till Helgoland. När vi väl hade kommit till Friedrichstadt och räknade på tidvattnet och broöppningar etc så visade det sig att vi inte kunde gå ut den vägen. In går det dock bra! Våra beräkningar kontrollerades av lokala experter! Suck 50 Nm tillbaka till Kielkanalen. Vi fick dock bekräftat att våra tidvattenberäkningar stämde vid inloppet till Friedrichstadt i och med att vi bara kan gå ut/in några timmar runt högvattnet. Staden är mycket pittoresk. Man har bevarat allt det gamla.

Vi räknade också rätt när vi gick från Brunnsbuettel till Cuxhaven. Upp till 5 knops medström. 4 knop tvärs i hamninloppet var en ny och lite för spännande övning. Det är bra med en stark motor med en bra propeller. Vi gjorde 8 knop genom vattnet! Vi har hört mycket negativt om Cuxhaven. Tvärtom tycker vi att det var både välordnat och trevligt. Vi åt en underbart god fisk på klubbens restaurang!

Vi har även fått kämpa mot motström! När vi kom till Norderney i rätt tid för att få strömmen med in så fick vi dimma! I det inloppet får man inte gå fel för då står man i sanden. Vi gick med plotter och radar. Där plottern visade att vi skulle ha prickar hade vi inga ekon på radarn!? Skulle vi tro på radarn så skulle vi gå på en sandbank enligt plottern!? Vi fick en liten siktfötbättring så vi kunde plocka 2 prickar efter varandra. Sedan fick vi vända ut igen. Plotterfunktionen var guld värd i den situationen. Försök 2 ledde oss ytterliggare 2 prickar in. Ut igen. Tredje försöket – i en liten siktlucka – innebar att vi var förbi grundflaket och kunde gå på plotter/ekolod och radar för att inte kollidera med fiskbåtar. Vi blev 3½ timme försenade så fick gå mot 2-3knop sista 2 timmarna. En sträcka på 3 Nm tog alltså så lång tid!

Norderney är helt en ö av sanddyner. Man får endast vistas på områden som är markerade som ”öppna” för att skydda beväxtligheten, som binder sanden. I hamnen stod vi i 90 cm djup vid lågvattnet, som inträffade vid 2-tiden på natten. Vi satt uppe och väntade på vad som skulle hända.....Skulle vi sjunka ner i botten eller...Vi sjönk ner i botten! Numera tar vi bara reda på om botten är mjuk sedan parkerar vi och sjunker i den mjuka leran.

Hela tiden lever vi med klockan så att vi vet att vi har vatten under kölen och medström. Ibland blir det tidiga morgnar och sena kvällar.

Vädret har sedan sist förbättrats. Vi är tacksamma för den ostliga vinden, som nu dock verkar vara över. Kommer alla tyska och holländska båtar vi mött till Sverige så blir det som en invasion. Vi har säkert mött flera hundra och alla vi pratat med ska till Sverige. En svensk båt

har vi träffat som är på väg åt samma håll som oss. Det är en 28ft motorbåt från Kungsängen utanför Stockholm. Vi märker att vi är lite unika för vi blir mycket ofta kontaktade av seglarna i de olika hamnarna.

Vi har fått en del mail. TACK för dem, men vi kan inte svara och helst vill vi inte ha några heller för vi betalar 70 Sv Kr/Mb. Vi håller dock kontakt med P-O Rudenäs som lägger ut dessa brev på BSS hemsida. Detta resebrev har inga bilder p.g.a. att det går via GPRS.

Midsommar närmar sig. Kunde vi så skulle vi komma hem på och vara med på festen men å andra sidan så kommer det flera tillfällen i framtiden. Ev. kommer vår vän Gunter i en Sirius 31, Stella och firar midsommar på Snedskär.

TREVLIG MIDSOMMAR från oss på FEJM!

PS. I morgon fortsätter vi in i holländska kanalsystemet.

Mona och Jan