

Resebrev 8.
Skrivet i Veere 2008-05-08

När detta skrivs ligger vi i Veere utanför Hannies och Hans dörr. Det är 25 grader varmt och solsken. Varför har vi inte kommit längre?

Innan vi flög till Holland den 10 april hade vi Lasse och Anne hemma på en lunch. Roy och Birgitta hade en större fest med trevliga vänner. Vi kände att det var lite av avskedsmöten över det hela, samtidigt som vi hade mycket trevligt! Tack för dessa möten!

Jan var också ute en dag på Snedskär och jobbade. Vädret var fantastiskt fint. Ibland undrar vi varför vi inte är hemma?

10 april flög vi till Holland. Monas snart 89 åriga mamma låg på sjukhus när vi åkte. Prognosen då var OK, men ändå hängde det över oss. Hela tiden fanns oron där.

Vårt värdpar på Bed and Breakfaststället bjöd oss på fest både på torsdagen och på söndagen. På söndagen var vi ca 35 personer. De Passanten kan varmt rekommenderas! Yolanda och Ewit har blivit vänner till oss. Huset är otroligt mysigt! Vi har bott i stallet!



De Passanten



Gissa!

Trots fester flöt vårustningen bra. Vi har en fungerande bogpropeller och en bra båtshake! Sjösättning och påmastning gick i ett huj. På tisdagkvällen bjöd vi Harma och Stef (båtvaktare) och Yolanda och Ewit (festfixare) på en avskedsfest i Fejm. Lite sorgligt men också kul. Vi lämnade varvet den 16:e och gick till Hans och Hannie i Veere. I Veere skulle vi göra de sista arbetena samt bunkra innan vi skulle ut på Nordsjön.

Det var lätt att manövrera Fejm i Monas läskiga slussar. Bogpropeller underlättar!

När vi kom till Veere fick vi besked att Monas mamma var mycket dålig och att slutet närmade sig. Vi bokade nästa tillgängliga flygning och flög hem. Hans och Hannie var ett mycket stort stöd. Bokade biljetter, körde oss till Endhoven och fixade båtplats. Skönt med vänner! Hans bror och svägerska är förresten en trogen gäst på Snedskär. De heter Henk och Ineke van Pagee och båten heter Stormy.

Monas mamma avled den 22 april. Skönt att vi var hemma! Nu vet ni varför det har varit tyst från oss.



Lägg märke till namnet. En engelskägdbåt i Numansdorp.

I morgon lämnar vi Veere för att ge oss ut på Nordsjön och engelska kanalen. Prognosen för de närmaste dagarna är N – NO 6 m/s och ca 25 grader! Hoppas det håller.

Ha det bra på arbetsdagarna på Snedskär!

Mona och Jan