

## Övervintring i Lagos.

Lagos på Algarvekusten, populär övervintringshamn. Under vintern 2011/12 ligger Alacrity i Marina de Lagos, tillsammans med brittiska, holländska och några skandinaviska båtar. Många båtar gör en övervintring här, innan färden går mot Medelhavet, norrut eller sydväst till Madeira och Kanarieöarna. Några båtar ligger permanent här under nio månader, seglar mot Gibraltar och den marockanska kusten innan man återvänder till Lagos efter några månader. För vår båtstorlek betalar vi ca 600 € i månaden. I denna kostnad ingår el och vatten samt fri internet. Inga problem att lämna båten här vid hemresor.

Lagos, en trevlig och välkomnande stad. Marinan ligger en knapp distans från hamninloppet. Dyning från havet når inte in hit. Inte heller något svall från fiskebåtar, eftersom fiskehamnen ligger mellan marinan och hamninloppet. Ena långsidan av marinan kantas av restauranger och barer. Under vintermånaderna är hälften stängda. Lägenhetshotellen, som hör till marinan, har låg beläggning. Men det känns inte öde. Alltid lite folk som flanerar omkring.

Det har varit en fantastisk vinter. Sol nästan dagligen. Dagstemperatur mellan 16-19 grader. Dock är nätterna kalla. En bra kompensation för sommarens kyliga väder. Det var först i september, när vi rundade upp mot Algarvekusten, som vi fick riktig sommarvärme.

Vi lämnade Holland i mitten av juli. Då hade vi tagit beslut om att försöka nå södra Portugal eller sydvästra Spanien till början av oktober. Vi transportseglade Engelska kanalen ner till kanalöarna. På Guernsey tillbringade vi några trevliga dygn. Vidare mot Bretange, där Camaret-sur-Mer blev en favorit. Biscaya klarade vi av på 55 timmar, 32 för segel, resterande med motor.

Det var härligt att nå spanska fastlandet och vi välkomnades av många långseglare i La Coruna. Här märktes det tydligt att alla var ute för längre tid än en semestersegling. Vi började diskutera med andra vilka övervintringshamnar, som kunde bli aktuella. Det blev också naturligt att knyta kontakter med andra båtbesättningar, vilket vi haft stor glädje av. Flera av dessa båtar övervintrar här i Lagos, andra har seglat västerut.

Före Portugal hade vi tre trevliga veckor i spanska Galicien. Här finns ett antal vikar, rior, som är ett trevligt seglingsområde. Eftersom vi var där under augusti, innebar varje helg fiesta med fyrverkerier och marknad. Veldig lite turism märktes i detta område. Vi passade på att besöka Santiago de Compostela, målet för pilgrimsvandringen genom norra Spanien. Katedralen var imponerande. Några härliga dagar tillbringade vi på svaj vid nationalparken Islas Cies, innan det var dags att ta sig an den portugisiska västkusten.

Mycket har sagts om denna kuststräcka; dimma, dyning, fiskeredskap, allmänt tråkig. Ja, visst hade vi dimma, lite vind, besvärande dyning stundtals. Men vi upplevde inte några problem med fiskeredskap. De fanns där..... Vi besökte ett flertal städer utmed kusten. Alla var charmiga, var och en på sitt sätt. I början var hamnavgifterna låga, men ju längre söderut vi kom desto mer ville man ha betalt. I Spanien hade vi haft bra internetkontakt, men i Portugal blev det sämre och marinorna ville gärna ha bra betalt för sina dåliga uppkopplingar.

Portugiserna är vänliga, många är engelsktalande, så det känns lätt att vara turist. Utmed Algarve ligger fyra stora marinor, men det är här i Lagos som ”live aboard” är aktuellt. I de övriga marinorna vinterförvaras de flesta båtarna.

I marinan finns en ”förening”, Lagos navigators. Medlemmarna anordnar en hel del aktiviteter; vandringar varje onsdag i Lagos´ omgivningar och gemensamma restaurangbesök på fredagarna. Därutöver ordnas det med spontana aktiviteter av olika besättningar. Under jul- och nyårshelgen var det BBQ på stranden. Vi har också provat på boule. Någon är bra på reparbeten, någon presenterar Medelhavet, andra arrangerar spelturneringar. Lite pensionärsvarning är det väl över det hela. Sedan får man ha fantasi och aktivera sig själv utifrån egna intressen...

Besättningen behöver motion. Meia Praia, öster om hamninloppet, har varit utmärkt för morgonvandringar. Den är nästan fem kilometer lång. Väster om hamninloppet är kusten klippig och imponerande. Här är det trevligt att vandra ut till Praia Grande, fyren och Ponta da Piedade. Här ute smakar matsäcken extra gott.

Med cykel, buss, tåg eller bil kan man naturligtvis ta sig bort från Lagos. Det är relativt billigt att åka buss, tåget är ännu billigare. Sagres, Alvor och Portimão är de närmaste platserna. Lite längre bort ligger Albufeira, Faro, Ohlao och Silves. Även Spanien är ett populärt mål för många.

Seglarhälsningar från

Håkan och Ing-Marie





