

Resebrev 6.

Skrivet i S:t Annaland 2007-08-17.

BSS- och S:t Annaflaggorna är sönderblåsta! Nu flaggar vi bara SXX och Medelhavsseglarna. I förrgår seglade vi från De Omloop till S:t Annaland i 10-17 m/s. Mesta delen slör. Här ligger vi utan S:t Annaflaggan! Igår vaggade vi i en vind på 10-14 m/s. Idag har vi bara 5-8. Vi är --- --trötta på vinandet i riggen!!!!

Sedan vi lämnade Breskens 1:a augusti har vi haft mindre dåligt väder och ibland även något man kan kalla sommar. Vi har seglat ihop med Hans och Hannie från Veere. De tog oss först till Wemeldinge där vi stannade i två nätter. Vädret var bra! En av dagarna seglade vi med deras Sun Legend till Yerseke, som är en av huvudorterna för mussel- och ostronodling. På bankarna utanför har man satt upp stolpar med flaggor i olika färger och märken. Stolparna visar var respektive fiskare har sin odlingslott. Tidvattnet är ca 3 m i området så bankarna blir torrlagda under lågvatten. Vi handlade levande musslor i en butik som också hade ostron, fiskar, krabbor och jättehummrar i ett akvarium. På kvällen mumsade vi på musslor.

Efter Wemeldinge gick vi till S.T Annaland (första gången. Största fördelen med hamnen är närheten till en bra affär med livsmedel. Hans och Hannie lämnade oss hastigt p.g.a. sjukdom i familjen. Vi lade oss på svaj utanför hamnen efter två nätter. Detta var första gången på svaj i tidvatten. Skillnaden mellan låg- och högvatten är ca 3 m. Strömmen var ca 1 knop. Trots 7-10 m/s så låg vi med aktern mot vinden när strömmen satte in. Ankarkättingen gick från stäven och bakåt under båten. Skulle vi få kättingen runt kölen? Allt gick bra! Under eftermiddagen och sena natten hade vi lågvatten. Underligt att se båtar på land med ankarlanteran tänd!



Dagen därpå gick vi till Zieriksee, som är en av de typiska gamla holländska städerna. Gästhamnen är i en kanal som packas full. Hamnkapten sitter i en gummibåt och anvisar plats när man kommer. Har man problem med manövreringen puttar han på med gummibåten. Vi låg 8 båtar utanpå varandra. På morgonen uppstår det stora skådespelet när en del ska iväg och en del stanna. Med gemensamma krafter går det dock bra. Vi tyckte om Zieriksee!

Vädret blev igen mycket sämre varför vi bestämde oss att gå till Veere och träffa Hans och Hannie, som skulle ta oss till varvet i Neumansdorp. De kommer också att hålla ett öga på

Fejm under vintern. Skönt! Vi har fått rekommendationer om varvet från vänner som nyttjade det för två år sedan. Varvet var mycket välordnat! Säkerheten är mycket hög med höga staket. Vi stannade i Veere i 5 dagar. Veere är som ett museum och på kajen bor våra vänner! Klubbhuset har en hög stämning och mycket god mat. Vi hade en på-återseendemiddag sista kvällen.



Klubbhuset i Veere till höger.

De Omloop är det närmaste vi har varit när det gäller naturhamn. Vi låg där två nätter och lyckades t.o.m. grilla trots regn! Vi saknar grillandet! Sedan gick vi till S.t Annaland.

Närmast kommer vi att segla runt i Grevelingemeer, som holländarna tycker är fantastiskt fint. Sjön har saltvatten, inget tidvatten och är ca 12x8 Nm. I sjön finns ett antal större grundflak så seglingsytan är inte stor.

Om två veckor ska vi vara på varvet för att ta upp båten måndagen den 3 september. Det kommer att kännas underligt att inte kunna åka ner till varvet och se till Fejm!

Vi undrar naturligtvis om vi gjorde rätt som vände. De svenska båtarna, som vi träffade i Amsterdam är nu i norra Portugal. De passerade Breskens 6 dagar före oss och slapp därmed de värsta ovädren. Det verkar dock som om de har fått kämpa ganska långa sträckor. Vi tycker att segling ska vara lustbetonat så vi vill inte ut och kämpa med elementen. Vi vill inte heller rusa från hamn till hamn.

Vädret i engelska kanalen och Belgien/Holland har varit det kallaste, blåsigaste, regnigaste och den med mest åskväder någonsin. Även nu är det så!

Det har varit mycket positivt att lära känna Holland. Vi har fått se mycket och lärt känna Hans och Hannie. Tekniskt sett har båten fungerat bra. Hon är helt tillräcklig för ett liv ombord. Vi har inte blivit avskräckta så vi kommer att ge vår idé om att segla till Medelhavet en chans till!

Nu när vi vet när vi ska hem så känns det som att tiden går långsamt. Den 6/9 flyger vi hem från Schipool.

Vi ses!
Jan och Mona